

0020

ORANJE**NASSAU**

KINDCENTRUM

PAPENDRECHT

Maandinfo

Mei-juni -juli 2017

De laatste weken

Zo na de meivakantie gaat het schooljaar opeens heel snel. Een periode met mooi weer, plannen maken voor de zomer, maar ook een periode waarin nog van alles gebeurt: schoolreis, verjaardag van de juf of meester, excursies, sportdag voor de groepen 7 en 8, kamp en afscheid van groep 8, toetsen, rapporten en afsluiting van het schooljaar met onze traditionele barbecue. Ook de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn inmiddels in volle gang. We kijken terug op een mooi schooljaar waarin we samen met leerlingen, ouders en leerkrachten hebben gewerkt aan goed onderwijs en alles wat daarbij hoort. Met leerlingen die meedenken en betrokken ouders die naar elkaar omzien en meehelpen op allerlei gebied, voor en achter de schermen. Ouders die meedenken om samen te zorgen voor een fijne

schoolomgeving en goed onderwijs. In onze visie op ouderbetrokkenheid staat het als volgt verwoord:

'Kindcentrum Oranje-Nassau vindt dat ieder kind recht heeft op een goede samenwerking tussen school en ouders. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wederzijds vertrouwen, werken we aan een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het kind. Talent groeit in goede handen'.

Geheel in lijn met bovenstaande visie willen we het schooljaar dan ook samen met ouders en kinderen afsluiten met een barbecue op 23 juni van 16.00- 19.00 uur. We wensen u en de kinderen alvast een hele fijne zomervakantie en we zien u graag weer op 21 augustus!

25

Donderdag

Hemelvaartvakantie

De kinderen hebben 2 dagen Hemelvaartvakantie van 25 t/m 26 mei.

22

Donderdag

Alle leerlingen 's middags vrij

Donderdagmiddag 22 juni zijn alle kinderen vrij i.v.m. een administratiemiddag voor de leerkrachten.

5

Maandag

2^e Pinksterdag

Alle kinderen zijn vrij op maandag 5 juni vrij.

23

Vrijdag

Zomerbarbecue

Barbecue voor ouders en kinderen van 16.00 uur tot 19.00 uur op het schoolplein als afsluiting van het schooljaar!

13

Dinsdag

Schoolreis groep 3-8

De groepen 3-8 gaan op schoolreis naar de Efteling! We vertrekken om 9.00 uur vanaf de dijk en zijn hier om 17.00 uur weer terug.

26

Maandag

Groep 8 op schoolkamp

Op 28, 29 en 30 juni gaat groep 8 op schoolkamp. Zij gaan kamperen op camping De Kurenpolder in Hank. De afscheidsavond volgt op maandag 3 juli vanaf 19.30 uur.

15

Donderdag

Schoolreis groep 1 en 2

De groepen 1 en 2 gaan op schoolreis naar Pukkemuk. Zij beginnen gewoon om 8.30 uur en vertrekken om 11.00 uur vanaf de dijk. Om 16.00 uur zijn zij hier weer terug.

6

Donderdag

Laatste schooldag

6 juli is de laatste schooldag van dit schooljaar. Op deze dag start om 15.15 uur de zomervakantie! Fijne vakantie voor ouders en kinderen en tot 21 augustus!

Kijk voor meer informatie op de website

www.kindcentrumoranje-nassau.nl

Continuurooster

In het nieuwe schooljaar zullen we, zoals u weet starten met het continuurooster. De schooltijden worden dan als volgt:

	Groep 1-4	Groep 5-8
Maandag	8.30 - 14.30 uur	8.30 - 14.30 uur
Dinsdag	8.30 - 14.30 uur	8.30 - 14.30 uur
Woensdag	8.30 uur - 12.15 uur	8.30 uur - 12.15 uur
Donderdag	8.30 - 14.30 uur	8.30 - 14.30 uur
Vrijdag	8.30 uur - 12.00 uur	8.30 uur - 14.30 uur Uitgezonderd de weken tot de herfstvakantie en de weken na de meivakantie en alle vrijdagen voor een vakantie. Op deze dagen 8.30 uur - 12.00 uur

De zaken op een rijtje:

- Alle kinderen nemen een eigen lunchpakket en drinken mee.
- De lunchpauzes vinden plaats in de eigen klas en worden verzorgd door onze vaste pedagogisch medewerkers (Kinderopvang Papendrecht).
- Elke groep heeft een vaste pedagogisch medewerker.
- De groepen 1-4 eten van 12.00 tot 12.15 en gaan daarna naar buiten tot 12.30 uur.
- De groepen 5-8 eten van 12.30 tot 12.45 en gaan daarna naar buiten tot 13.00 uur

Heeft u vragen over het continuurooster loopt u dan gerust binnen bij de groepsleerkracht of de directie. Verdere praktische informatie volgt aan het eind van het schooljaar.

Groepsverdeling

We hopen u z.s.m. te informeren over de groepindeling voor het nieuwe schooljaar. Naar verwachting zal dit zijn in week 21 of 22.

Eindrapport

Op 30 juni krijgen de leerlingen van groep 2-8 hun eindrapport mee.

Nieuwe leerlingen in mei en juni

We heten Lucas Jansen(1B), Micha Kool(1A) en Sam van Loon(1B) en hun ouders van harte welkom bij ons op school!



Berichtje van juf Jikkie Veth

Beste ouders/ verzorgers,

Bij mijn afscheid heb ik vele leuke attenties, kaarten, bloemen en tekeningen mogen ontvangen. Ook alle lieve woorden hebben mij goed gedaan. De afscheidsmiddag was gezellig, dank je wel Alinde en kinderen! Ik heb met veel plezier en interesse in het onderwijs gewerkt. Voor de toekomst wens ik U allemaal alle goeds toe.

Met vriendelijke groeten, Jikkie Veth – Klamer.

Vragenlijsten

In juni zullen er vragenlijsten uitgezet worden onder alle ouders in het kader van ons kwaliteitszorgsysteem. Het betreft dit keer een uitvoerige lijst over allerlei onderwerpen. Op deze wijze willen wij de tevredenheid onder ouders peilen. Welke dingen doen we goed en waar liggen voor ons aandachtspunten. In diezelfde periode zullen de leerlingen van de groepen 5 t/m 7 op school een vragenlijst met betrekking tot sociale veiligheid invullen.

De laatste weken in groep 3

De kinderen van groep 3 hebben zo hard gewerkt het afgelopen jaar, dat we in deze laatste weken van het schooljaar wat meer tijd hebben voor andere dingen: creatieve opdrachten, techniek, programmeren, excursie naar het Beverbos, enz.

Afgelopen week zijn we o.a. gaan experimenteren met Lego WeDo. In elkaar zetten en programmeren met de computer. Een klein beetje instructie van de juf en dan gewoon zelf aan de slag: zelf nadenken, oplossen, uitvinden... En dat kunnen ze!





BSO Oranje-Nassau

'Ruimte voor jongens'

Waarin verschillen jongens van meisjes? Tijdens deze cursus kwam ik tot een aantal bijzondere ontdekkingen. Jongens hebben andere behoeften dan meisjes. Meisjes spelen onder andere graag met poppen, jongens zijn van het ruige werk en stoeien graag, klimmen graag en doen schietspelletjes. Moeders (en soms ook juffen) zijn soms geneigd jongens te remmen, vaak uit bezorgdheid. Hoe kunnen we goed omgaan met dit 'jongensgedrag'? Naar aanleiding van deze cursus een aantal tips voor ouders van jongens:

- Geef je zoon de ruimte
- Laat hem veel bewegen en met zijn handen doen (stimuleer veel andere dingen naast de computer: sport, scouting, knutselen...)
- Wees niet te snel bezorgd, laat los.
- Gebruik niet teveel woorden.
- Gebruik zo min mogelijk het woordje 'weer'.
- Weet dat je zoon meer leert als hij veel beweegt.
- Doe eerst even mee en leg uit dat iets misschien geen goed idee is.
- Toon interesse in jongensdingen.
- Zorg voor genoeg mannelijke voorbeelden in zijn omgeving.
- Heb evenveel waardering voor zijn stoere kanten als voor zijn zachte kanten

Ik heb deze cursus gevolgd samen met 2 andere medewerkers van Kinderopvang Papendrecht, Paula van bso Leeuwerik en Myrna van bso Prins Constantijn. Een unieke ervaring en vooral leuk om ervaringen met elkaar te delen.

Tenslotte nog een aantal boeken tips die van pas kunnen komen:

- Jongen, meisje. Zoek de verschillen – Judith van Tijn & Lee Kwam Koo, Gottmer, 2009
- Opvoeden door stoeien. Bewegingsopvoeding. Tolerantie en sociaal gedrag. Spel- en lessuggesties. Yos Lotens, 2004/2013

Specifiek 0-4 jaar

- Spelenderwijs bewegen. Eileen Kalkman en Miranda Rep. Elsevier/Reed Business, 2008.

Mochten er na aanleiding van dit stuk nog vragen zijn, kom gerust langs.

Romy Fleur van Hemert-Zwart, pedagogisch medewerker, Kinderopvang Papendrecht, locatie Oranje Nassau

Plusklas 7-8

De afgelopen periode hebben de leerlingen van de plusklas 7-8 o.a. hard gewerkt aan een techniekproject op De Lage Waard. In tweetallen gingen ze aan de slag met het bouwen van een bootje. Dit was geen gemakkelijke klus, de bootjes moesten namelijk zo snel mogelijk met een elektrisch motortje minimaal vier meter kunnen varen. Na veel tekenen,



zagen, boren, lassen, schuren, vijlen, nadenken, uitproberen en aanpassen had iedereen een snelle boot die er soms zelfs ook nog eens heel mooi uitzag. Op vrijdagmiddag 31 maart was het spannende moment dat de bootjes te water mochten. Het bootje van Jilles en Tim was uiteindelijk het snelst, maar iedereen heeft een knappe prestatie geleverd. Al met al was het een erg leuk en leerzaam project!

Groep 7

Alle leerlingen van groep 7 zijn geslaagd voor zowel het theoretisch als het praktisch verkeersexamen!! Goed gedaan! Trots op jullie!



Taalgebruik in de klas

Een ervaring van een ouder...

Enkele weken geleden ontvingen de ouders van groep 2 een Digiduif over het taalgebruik in de klas. Juf Heleen gaf aan zich grote zorgen te maken over het taalgebruik in de groep. Maandagavond 15 mei heeft zij alle ouders bij elkaar geroepen om hierover door te praten. Goed dat zoveel ouders aanwezig waren.

Er werden voorbeelden gegeven van gedrag en uitspraken in de klas. Het was confronterend om te horen dat het echt zo ernstig is. Op ouders maakte dit grote indruk. Juf Annemarie was (als zorgcoördinator) ook aanwezig en legde uit dat kinderen op deze leeftijd vaak niet weten wat ze zeggen, ze kennen de betekenis van woorden niet. Ze nemen dit gedrag over van anderen, vaak ook van ouders.

Schrijnend was de opmerking dat er gescholden wordt met het woord 'kanker'. Kinderen die dit roepen weten vaak niet wat de impact is van deze ziekte. De vader van een ander kind is overleden aan kanker, anderen knokken tegen deze ziekte, hiermee schelden is erg confronterend en doet pijn.

Er zijn inmiddels duidelijke afspraken met de kinderen gemaakt. Ouders en leerkrachten samen kunnen er met elkaar voor zorgen dat het duidelijk wordt voor de kinderen dat dit geen normale manier van praten en omgaan met elkaar is.

Met elkaar hebben we het volgende afgesproken:

- We hebben elkaar "beloofd" om er samen voor te gaan.
- Ouders letten zelf ook op hun woordkeuze als hun kinderen in de buurt zijn
- Zijn er of gebeuren er op school dingen die niet kunnen, dan geeft de juf dat aan de ouders door, niet om de kinderen extra te straffen maar om het gesprek er met hen over aan te gaan.



- Het werd een goed plan gevonden dat we, als kinderen bij elkaar spelen, we ook elkaars kinderen er op aan mogen spreken.

Als ouders zijn we blij dat dit probleem bespreekbaar is gemaakt. We willen dat onze kinderen opgroeien met normen en waarden waarmee ze in de toekomst de maatschappij in kunnen. Door hier met elkaar aan te werken gaat het zeker lukken om dit onder controle te krijgen.

Dank aan juf Heleen en juf Annemarie.
Netty de Graaf.

Groep 3 op bezoek in het Beverbos

De laatste weken hebben we in groep 3 gewerkt over bevers. Er was een leskist in de klas, er waren beverboeken, bevertanden, beverpoep, een potje met bevergeur en nog veel meer. We maakten mooie tekeningen (best moeilijk een bever tekenen), we schreven verhalen, en we keken ook nog een hele mooie beverfilm

<https://www.bol.com/nl/p/pluk-de-kleine-bever/1002004006523841/>

Dinsdag 23 mei hebben we een bezoek gebracht aan het Beverbos in de Biesbosch. Met 3 gidsen en een speurkaart zijn we de Biesbosch in gegaan. Omdat bevers nachtdieren zijn, hebben we ze niet gezien. Wel heel veel beversporen en zelfs een beverburcht! De kinderen kregen een compliment van de gids omdat ze zoveel wisten.

Op de website komen meer foto's!



BSO

Wat hebben wij een leuke meivakantie gehad. We willen het liefst van alles vertellen over wat wij deze vakantie hebben gedaan.

Dinsdagochtend was een in ieder geval een indrukwekkende ochtend. Er kwam iemand langs met slangen. Brrrrrrrr!

(www.snakezone.iimdo.nl)
Sommige kinderen vonden dit helemaal geweldig, anderen waren een beetje bang.



Ondanks dat deden ze het super goed.

De kinderen mochten sommige slangen beet houden, dit was wel heel spannend. De kinderen vonden het zo leuk dat ze hopen dat hij snel weer langs komt.

Wij gaan dit zeker nog een keertje doen!!

Groeten Team BSO Oranje-Nassau.

Gebedsgroep

Een ochtend in de maand komen een aantal ouders een uurtje bij elkaar. U bent van harte welkom op woensdag 31 mei en woensdag 21 juni om 8.30 uur.

Liederen voor mei-juni-juli

Mei

Zeg het voort (Elly en Rikkert) - onderbouw

Geest van hierboven (Nieuw Liedboek 675) – bovenbouw

Juni

Ben je groot of ben je klein (ELB 421) – onderbouw

Don't build your house (ELB 481) – bovenbouw

Juli

Dank U voor deze nieuwe morgen (Nieuw Liedboek 218)

Bijbelverhalen in juni-juli

Sommige dingen kun je niet tegenhouden. Dat de zon gaat schijnen bijvoorbeeld. Dat de wind gaat waaien, dat de vogels gaan fluiten... je hebt er geen invloed op, het gebeurt gewoon. En ook wat mensen doen is soms niet te stoppen. Misschien gebeurt het bij u aan tafel ook wel eens dat uw kind niet te stoppen is in zijn vrolijke verhalen of drukke gedrag. Zelfs als hij of zij er zijn best voor doet, lukt dat niet; het zit er nu eenmaal in en het moet eruit.

Deze weken lezen we bijbelverhalen over iets dat niet te stoppen is. Over hemelvaart en de wind van Pinksteren die de leerlingen van Jezus de wereld in blaast, en daarom kunnen ze niet anders dan doorgaan. Wat Jezus aan hen verteld heeft, vertellen zij verder. Over Gods liefde en echt geluk. Over hoe het leven anders kan worden. Net als Jezus zelf, merken ook de apostelen dat er mensen zijn die willen dat ze ophouden. Maar ze kunnen niet. Zelfs niet als ze gevangen worden gezet en worden tegengewerkt. Hun verhaal is niet te stoppen, het blijft zijn weg zoeken door de wereld.

Aan het eind van het schooljaar ronden de kinderen veel dingen af. Voor velen zijn het de laatste weken in deze klas, met deze leerkracht, met bekende spullen om zich heen. Maar naast die dingen die voorbij gaan zijn er ook dingen die altijd doorgaan. De verhalen die op school verteld en verkend worden, houden niet op als het vakantie wordt. Ze gaan altijd door, en vroeg of laat kom je ze weer ergens tegen.

Week 23 ■ 06/06 - 09/06

Niet te stoppen

Handelingen 4: 1-22, 4: 32-37 en 5: 17-26

Petrus en Johannes hebben een verlamde man beter gemaakt en ze vertellen bijzondere verhalen over God. Heel veel mensen komen



naar ze luisteren. Maar de priesters en de tempelwacht vinden het niet goed. Zij willen dat Petrus en Johannes stoppen met hun werk en laten ze gevangen zetten. Zou hun verhaal daarmee afgelopen zijn?

Week 24 ■ 12/06 - 16/06

Nu zie ik het!

Handelingen 5: 27-42, 8: 26-9: 9

De apostelen moeten voor de rechtbank verschijnen. De leden van de rechtbank zijn boos op hen, maar een van hen zegt tegen de anderen: 'Als het mensenwerk is wat ze doen, gaat het vanzelf over. En als het Gods werk is kun je het niet stoppen.' Zou hij zien wie de apostelen echt zijn?

Later gaat Saulus achter de christenen aan. Maar op de weg naar Damascus ziet hij plotseling het licht: Jezus roept hem. Zo verandert Saulus de vervolger in Paulus de verkondiger.

Week 25 ■ 19/06 - 23/06

Pak mijn hand!

Handelingen 9: 32-43 en 12: 1-19

Petrus gaat overal vertellen over Jezus. Dat doet hij niet alleen met woorden: In de stad Lydda maakt hij een zieke man beter. En in Joppe wekt hij de gestorven Tabita op. Een tijdje later wordt Petrus zelf ook geholpen: hij wordt uit de gevangenis bevrijd door een engel.

Week 26 ■ 26/06 - 30/06

De waarheid zeggen

Handelingen 13: 1-49 en 16: 11-18

Paulus en Barnabas gaan op reis om mensen de waarheid te zeggen: ze vertellen overal over de liefde van God. Onderweg komen Paulus en Silas een slavin tegen die de toekomst kan voorspellen. De slavin is bezeten door een geest, maar Paulus en Silas bevrijden haar.

Week 27 ■ 03/07 - 07/07

Een lied maakt alles anders

Handelingen 16: 19-40 en 19: 13-20

Paulus en Silas hebben een slavin genezen die de toekomst voorspelde. De bazen van de slavin zijn daar niet blij mee; ze zorgen ervoor dat de beide mannen gevangen worden gezet. In de gevangenis zingen ze lofliederen voor de Heer. Plotseling schieten de boeien los en gaan de deuren open.